

SPEL

*In het begin was het Spel
En het Spel groeide uit tot Ernst
En het Spel was Ernst*

*Omdat de mens van het Spel kon leven
en leven Ernst was
werd het Spel voor ernst aangezien*

*Het Spel werd voor rustig aangezien
en voor vol.
Levensvervullend was het Spel
het nam het leven in beslag*

*Maar de mens was niet tevreden
Hij ging op een afstand staan en vond
dat Spel en Ernst niet het zelfde konden zijn*

*En Ernst noemde hij die dingen die
belangrijk zijn en waar het op aankomt
Spel noemde hij wat eigenlijk overbodig is
en wat slechts nadien kon gebeuren
Ernst gaat voor*

Jef Clement

*Ik citeerde hem in mijn eerste boek: **Het Rijk der Verbeelding**, geef het terug aan de kinderen (1989)*